

The background features a light gray base with numerous colorful splatters in shades of red, orange, yellow, green, and blue. Faint, concentric white circles are scattered across the background, creating a sense of depth and movement.

● «27 κράτη –μέλη, 27 εθνικοί  
ύμνοι : αξίες –ιδανικά»

# ΑΥΣΤΡΙΑ

Χώρα των βουνών, χώρα επί του ρέματος<sup>1</sup>,  
χώρα των χωραφιών, χώρα των καθεδρικών **ναών**,  
χώρα των σφυριών, πλούσια **σε μέλλον!**  
Πατρίδα μεγάλων θυγατριών και γιών,  
λαός ευλογημένο για την **Ομορφιά**,  
πολυτιμημένη Αυστρία,  
πολυτιμημένη Αυστρία!

Θαρραλέα στους νέους καιρούς,  
ελεύθερους και **πιστούς** δεσ μας να προχωράμε,  
ορεξάτοι για **εργασία** και γεμάτους **ελπίδες**.  
Ενωμένοι σε χορωδίες πανηγυρισμών,  
ω πατρίδα, ας σου ορκιστούμε **αφοσίωση**.  
Πολυαγαπημένη Αυστρία,  
πολυαγαπημένη Αυστρία!

Καυτά εριδωμένη, άγρια αμφιλεγόμενη,  
βρίσκεσαι στο κέντρο της ηπείρου,  
ίσα με μια δυνατή καρδιά.  
Από τις ημέρες των πρώτων **προγόνων** έχεις  
κουβαλήσει το βάρος υψηλής αποστολής,  
πολυδοκιμασμένη Αυστρία,  
πολυδοκιμασμένη Αυστρία!

# ΒΕΛΓΙΟ

Μεγαλοπρεπές Βέλγιο, αγαπημένη γη για πάντα,  
Σου προσφέρουμε τις καρδιές μας και την ανδρεία μας.  
Στο αγνό αίμα που χύσαμε για σένα, γη των προγόνων μας,  
Ορκιζόμαστε με μία κραυγή ότι θα ζήσεις!  
Θα ζεις για πάντα σπουδαίο και όμορφο  
Και η αήτητη ενότητά σου  
θα έχει σαν την αήτητη ενότητά σου  
θα έχει σαν αθάνατο έμβλημα

Για το Βασιλιά, τη Δικαιοσύνη και την Ελευθερία!  
θα έχει σαν αθάνατο έμβλημα  
Για το Βασιλιά, τη Δικαιοσύνη και την Ελευθερία!  
Για το Βασιλιά, τη Δικαιοσύνη και την Ελευθερία!  
Για το Βασιλιά, τη Δικαιοσύνη και την Ελευθερία!

Αγαπημένη **πατρίδα**  
Περήφανη **οροσειρά** του **Αίμου**,  
δίπλα της ο Δούναβης γαλάζιος ρέει,  
ο ήλιος τη Θράκη ζεσταίνει,  
προβάλλοντας απ' του Πίριν τις κορφές.  
Αγαπημένη πατρίδα,  
είσαι **ο παράδεισος** στη γη,  
η **ομορφιά** σου και η χάρη,  
αχ, δεν έχουν τέλος.

**ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ**



# ΓΑΛΛΙΑ

Εμπρός παιδιά της Πατρίδας  
Η μέρα της **δόξας** έφθασε  
Απέναντί μας η τυραννία  
Το ματωμένο λάβαρο υψώθηκε  
Ακούστε στα λιβάδια  
Να βρυχώνται αυτοί οι άγριοι στρατιώτες  
Έρχονται ως την αγκαλιά σας,  
Να σφάξουν τους γιους σας, τις συντρόφους  
σας.  
Στα όπλα πολίτες!  
Σχηματίστε τα τάγματά σας  
Εμπρός, Εμπρός,  
Το **μολυσμένο αίμα** να ποτίσει

Ιερή **αγάπη για την Πατρίδα**  
Οδήγησε και στήριξε τα εκδικητικά μας  
όπλα!  
**Ελευθερία**, λατρευτή Ελευθερία!  
Μπες στον αγώνα με τους υπερασπιστές  
σου  
Κάτω από τις σημαίες μας, άσε τη **νίκη**  
να σπεύσει σε σένα ρωμαλέα δύναμη,  
Έτσι ώστε στο **θάνατο οι εχθροί** σου  
Να δουν το θρίαμβό σου και τη δόξα  
μας.  
Στα όπλα πολίτες! Σχηματίστε τα  
τάγματά σας!  
Προελάστε, προελάστε,  
Αφήστε το μολυσμένο αίμα  
να ποτίσει τα αυλάκια μας

# ***ΓΕΡΜΑΝΙΑ***

Ενότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία  
Για την γερμανική Πατρίδα!  
Αυτό να επιδιώξουμε  
Αδερφικά με καρδιά και χέρια!  
Ενότητα και δικαιοσύνη και ελευθερία  
Είναι η βάση της ευτυχίας:  
Άνθησε στο φως της ευτυχίας αυτής,  
άνθησε, γερμανική Πατρίδα!

Υπάρχει μια όμορφη χώρα  
βρίσκεται με πλατιές οξιές  
κοντά στην αλμυρή ανατολική ακτή  
Ο άνεμος τη βρίσκει από λόφους και κοιλάδες  
ονομάζεται παλαιά Δανία  
και είναι το δώμα της Φρέγια

{...}

Χαίρε βασιλιά και γενέθλια χώρα!  
Χαίρε κάθε πολίτη της Δανίας  
που δουλεύει, όσο μπορεί  
η παλιά μας Δανία θα κρατήσει κι άλλο,  
όσο η οξιά αντανakλά την κορυφή της  
πάνω στα γαλάζια κύματα.

**ΔΑΝΙΑ**

# ΕΛΛΑΔΑ

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι  
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,  
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,  
ποὺ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

{...}

Ἀπ' τὰ κόκκαλα βγαλμένη  
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,  
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,  
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

# ΚΥΠΡΟΣ



# ΕΣΘΟΝΙΑ

Γενέτειρα γη μου, χαρά και απόλαυσή μου  
Πόσο ωραία εσύ και λαμπρή  
Και πουθενά στον κόσμο  
Δεν μπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο μέρος  
Τόσο αγαπημένη όσο είσαι εσύ από μένα,  
Αγαπημένη μου γενέτειρα !  
Μεγαλώνοντας από μωρό στάθηκα στο χώμα σου  
Του οποίου η θεία χάρη ανακουφίζει το μόχθο μου  
Με την τελευταία μου πνοή σε ευχαριστώ  
γιατί αληθινός ως το θάνατο θα παραμείνω για πάντα  
Ω αξιέπαινη, πολυαγαπημένη και εκλεκτή  
Εσύ, ακριβή μου πατρίδα !  
Είθε ο Θεός στον Παράδεισο να σε προστατεύει,  
Μοναδική και ακριβή μου γη!  
Είθε Εκείνος να είναι φρουρός και ασπίδα,  
Για πάντα Εκείνος να σε ευλογεί και να σε κατευθύνει,  
Ω φιλεύσπλαχνα να είναι όλα τα έργα σου,  
Ακριβή μου πατρίδα!

# ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Είμαστε στρατιώτες  
των οποίων οι ζωές είναι αφιερωμένες στην Ιρλανδία.  
Μερικοί προέρχονται  
από μία γη πέρα από το κύμα,  
ορκισμένοι να είναι ελεύθεροι.  
Ποτέ πια η αρχαία γη των προγόνων  
δεν θα προστατέψει τον τύραννο ή τον σκλάβο.  
Απόψε επανδρώνουμε το χάσμα του κινδύνου  
για τον σκοπό της Ιβερνία, στην ευτυχία και τη δυστυχία.  
Ανάμεσα στο βρυχηθμό των κανονιών και τον κρότο των όπλων  
θα ψέλνουμε το τραγούδι του στρατιώτη.



Ζήτω η Ισπανία!

Ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί  
με μια χαρακτηριστική φωνή  
και **μια καρδιά**

Ζήτω η Ισπανία!

Από τις απέραντες κοιλάδες  
στην απέραντη θάλασσα  
ένας ύμνος αδελφοσύνης.

**Αγαπήστε την πατρίδα**

γιατί ξέρει να αγκαλιάζει,  
κάτω από τον γαλάζιο ουρανό του,  
λαών **στην ελευθερία.**

**Δόξα** στους γιους και τις κόρες που  
δίνουν **στην ιστορία δικαιοσύνη και**  
**μεγαλείο, δημοκρατία και ειρήνη.**

**ΙΣΠΑΝΙΑ**

# ΙΤΑΛΙΑ

Αδέλφια της Ιταλίας

Η Ιταλία έχει ξυπνήσει Με το κράνος του Σκιπίωνα Έζωσε το κεφάλι της. Που είναι η Νίκη;  
Ας προσφέρει τα μαλλιά της Γιατί σκλάβα της Ρώμης Την έπλασε ο Θεός

Αδέλφια της Ιταλίας Η Ιταλία έχει ξυπνήσει Με το κράνος του Σκιπίωνα  
Έζωσε το κεφάλι της Που είναι η Νίκη; Ας προσφέρει τα μαλλιά της Γιατί σκλάβα της Ρώμης  
Την έπλασε ο Θεός

Ας σφικτούμε σε ένα σώμα Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε Η Ιταλία μας κάλεσε  
Ας σφικτούμε σε ένα σώμα Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε Η Ιταλία μας κάλεσε  
Ναί



«Γουλιέλμος του Νασάου»

Είμαι ο Γουλιέλμος του Νασάου  
Ολλανδικού αίματος

Πιστός στην πατρίδα

Θα παραμείνω μέχρι το θάνατο  
Ένας πρίγκιπας της Οράγγης

Με τον φόβο του Θεού

Προσπαθούσα πάντα να ζω

{...}

Περιμένετε φίλοι μου

Που είστε ευσεβείς από τη φύση σας

Ο Θεός δε θα σας εγκαταλείψει

Τώρα που είστε απελπισμένοι

Αυτός που ζει ευσεβώς

Πρέπει να προσεύχεται μέρα και νύχτα

Για να μου δοθεί η δύναμη

Να σας λυτρώσω.

{...}

Την ασπίδα και την πίστη μου

Σε Εσένα στηρίζω Θεέ μου,

Σε Εσένα θέλω να βασιρθώ

Μη με αφήσεις ξανά

Κάνε να παραμείνω γενναίος

Υπηρέτης σου για πάντα,

Την τυραννία να νικήσω,

Που τρυπάει την καρδιά μου.

{...}

# ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

# ΚΡΟΑΤΙΑ

Όμορφη πατρίδα μας,

Ω αγαπημένη, ηρωική γη, πατρίδα αρχαίας δόξας,

μακάρι πάντα να είσαι ευτυχισμένη!

Αγαπημένη, τόσο όσο ένδοξη είσαι,

Μόνο εσύ είσαι αγαπημένη μας,

Αγαπημένη, όπου υπάρχουν πεδιάδες,

Αγαπημένη, όπου υπάρχουν βουνά!

Κύλα Ντράβα, κύλα Σάβα,

ούτε εσύ μη χάνεις τη δύναμη σου, Δούναβη,

Βαθιά γαλάζια θάλασσα, πες στον κόσμο,  
ότι ένας Κροάτης αγαπάει το έθνος του!

Όσο τα χωράφια του είναι θερμά στη λιακάδα,

Όσο τις βελανιδιές του τις δέρνουν οι άνεμοι,

Όσο οι νεκροί του είναι κρυμμένοι στους  
τάφους,

Όσο χτυπά η καρδιά του!

Dievs, svētī Latviju (Ο Θεός να ευλογεί τη Λετονία)

Θεέ, ευλόγησε τη Λετονία,  
Την πιο αγαπημένη μας πατρίδα,  
Ευλόγησε τη Λετονία,  
Ω, ευλόγησέ την!  
Εκεί όπου ανθίζουν οι κόρες της Λετονίας,  
Εκεί όπου τραγουδούν οι γιοι της Λετονίας,  
Ας χορέψουμε ευτυχισμένοι εκεί,  
Στη δική μας Λετονία!

**ΛΕΤΟΝΙΑ**

# ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Λιθουανία **πατρίδα μας,**  
γη λατρεμένων **ηρώων!**  
Ας πάρουν σθένος τα **τέκνα σου**  
από την πείρα του **παρελθόντος.**  
Τα παιδιά σου ας ακολουθούν πάντα  
μόνο δρόμους αρετής,  
Μακάρι μονάχα η ευημερία της ανθρωπότητας  
να είναι ο στόχος που θα παλέψουν.  
Μακάρι ο ήλιος πάνω από τη χώρα μας  
να διώξει τα γκριζα σύννεφα τριγύρω  
Το **φως κι η αλήθεια** για πάντα  
ας συνοδεύουν τα βήματά μας.  
Μακάρι **η αγάπη για τη Λιθουανία**  
Να καίει λαμπρά μες στις καρδιές μας.  
Για το καλό αυτής της χώρας  
Ας ανθίσει **η ενότητα.**



# ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Εκεί που ο Alzette ρέει μέσα από τα λειβάδια,  
Ο Sauer πετάγεται μέσα από τα βράχια.  
Εκεί που το κλήμα μεγαλώνει ευωδιαστό δίπλα στο Μοζέλα  
Ο ουρανός μας φτιάχνει κρασί.  
Εκεί βρίσκεται η γη για την οποία  
Καμιά θυσία δεν είναι αρκετή.  
Η πατρίδα μας, την οποία τόσο βαθιά  
Κουβαλάμε στις καρδιές μας.

Ω, εσύ ψηλά, που το χέρι σου  
Καθοδηγεί τα έθνη μέσα στον κόσμο,  
Προστάτεψε τη γη του Λουξεμβούργου,  
Από ξένο ζυγό και τυρρανία.  
Σαν παιδιά στάλαξες σ' όλους μας  
Το πνεύμα της ελευθερίας.  
Άφησε να λάμψει ο ήλιος της ελευθερίας  
Τόσο πολύ να τον βλέπουμε!



***MAĦTA***

Θεέ, ευλόγησε τους Ούγγρους,  
με τη χάρη και τη γενναιοδωρία Σου  
Άπλωσε σε αυτούς χείρα προστασίας  
κατά τη διαμάχη με τους εχθρούς τους  
Σε αυτούς, που ταλαιπωρήθηκαν πολύ από κακή μοίρα  
Φέρε μια περίοδο ανακούφισης  
Το έθνος αυτό υπέφερε για όλες τις αμαρτίες  
του παρελθόντος και του μέλλοντος!

{...}

Πόσο συχνά έβγαινε από τα χείλη  
των βαρβάρων των Οθωμανών  
πάνω από τα πτώματα του ηττημένου μας στρατού  
Ένα τραγούδι νίκης!  
Πόσο συχνά το ίδιο σου το παιδί  
με βία φερόταν στην πατρίδα μου  
και εξαιτίας των ίδιων σου των παιδιών  
έγινες ο θάνατος των παιδιών σου!

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ

{...}

Λύτρωσε, Κύριε, τους Ούγγρους  
που βασανίζονται από κύματα κινδύνων  
Τείνε σε αυτούς χείρα προστασίας  
στη θάλασσα της δυστυχίας τους  
Σε αυτούς, που ταλαιπωρήθηκαν πολύ  
από κακή μοίρα  
Φέρε μια περίοδο ανακούφισης  
Το έθνος αυτό, που υπέφερε για όλες τις  
αμαρτίες  
του παρελθόντος και του μέλλοντος!

# ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Πολωνία δεν έχει ακόμη πεθάνει,  
Όσο ζούμε εμείς.  
Ό,τι ο **εχθρός** με τη βία έχει πάρει,  
Με το **σπαθί** θα το αρπάξουμε.  
Προχώρα! Προχώρα Ντομπρόβσκι,  
Από την ιταλική γη ως την Πολωνία,  
Υπό τις διαταγές σου  
Θα ενωθούμε με το **έθνος**.  
Θα διασχίσουμε τον Βιστούλα και  
τον Βάρτα,  
Και Πολωνοί θα είμαστε,  
Μας έδειξε το παράδειγμα ο Βοναπάρτης  
Πως πρέπει **να νικάμε**.

Προχώρα! Προχώρα Ντομπρόβσκι  
Όπως ο Czarniecki ως το Πόζναν  
Μετά τη σουηδική **κατοχή**  
Για να σώσει την **πατρίδα**,  
Θα επιστρέψουμε δια θαλάσσης.  
Προχώρα! Προχώρα Ντομπρόβσκι  
Ένας πατέρας έλεγε στην (κόρη του) Βαρβάρα  
Με δάκρυα στα μάτια του:  
"Άκου, τώρα, αυτά είναι τα αγόρια μας  
Που χτυπάνε τα τύμπανα."  
Προχώρα! Προχώρα Ντομπρόβσκι



# ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

**Ήρωες** της θάλασσας, ευγενείς,  
Γενναίο και αθάνατο **έθνος**,  
Σηκωθείτε σήμερα και πάλι  
στη λαμπρότητα της Πορτογαλίας!  
Μέσα στις ομίχλες της μνήμης,  
Ω **Πατρίδα**, ακούγεται η φωνή  
των ιερών **προγόνων**,  
που θα σε οδηγήσουν στη **νίκη!**  
Στα όπλα, στα όπλα!  
σε γη, σε θάλασσα,  
Στα όπλα, στα όπλα!  
**Για να πολεμήσουμε** για την Πατρίδα!  
Βαδίζουμε, βαδίζουμε ενάντια στα κανόνια!  
Σήκωσε την ανίκητη σημαία,  
στο καθάριο φως του ουρανού σου

Η Ευρώπη φωνάζει σε όλη τη γη:  
Η Πορτογαλία δεν έχει αφανιστεί  
φίλα το χόμα που έχει μέσα τη χαρά σου  
Τον Ωκεανό, που βρυχάται όλο αγάπη,  
και τα νικηφόρα χέρια σου  
έδωσαν νέους κόσμους στον Κόσμο!  
Χαιρέτα τον Ήλιο που ανατέλλει  
σε ένα μέλλον που σου χαμογελάει  
Η ηχώ μιας προσβολής ας είναι  
σημάδι για αναγέννηση.  
Οι ακτίδες της μεγάλης αυτής αυγής  
είναι σαν μητρικά φιλιά,  
που μας φυλάνε, μας κρατούν όρθιους,  
ενάντια στα χτυπήματα της μοίρας.

Εύπνα, Ρουμάνε, από το νεκρικό σου ύπνο,  
Στον οποίο σε βύθισαν οι βάρβαροι τύραννοι!  
Ή τώρα ή ποτέ φτιάξε για σένα μοίρα καινούργια,  
Στην οποία να υποκλίνονται και οι πιο ωμοί εχθροί σου.  
Ή τώρα ή ποτέ να αποδείξουμε στον κόσμο  
Ότι σε αυτά τα χέρια κυλάει ακόμη ένα αίμα Ρωμαίου,  
Και πως στα στήθη μας με περηφάνια φυλάμε ακόμη ένα όνομα  
Θριαμβευτή στις μάχες, το όνομα του Τραϊανού.  
Κοιτάξτε, δοξασμένες σκιές, Μιχαήλ, Στέφανε, Κορβίνε,  
Το Ρουμάνικο έθνος, τα δισέγγονά σας,  
Με τα χέρια αρματωμένα, με τη φωτιά σας στις φλέβες,  
«Ελεύθερη ζωή ή θάνατος!» αναφωνούν όλοι.  
Ιερείς, με το σταυρό μπροστά γιατί ο στρατός είναι χριστιανικός,  
Το λάβαρό του είναι η λευτεριά και ο σκοπός του ιερός,  
Καλύτερα να πεθάνουμε στη μάχη δοξασμένα,  
Παρά να ζήσουμε ξανά σαν σκλάβοι στην πατρογονική μας γη.

**ΡΟΥΜΑΝΙΑ**

# ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Υπάρχουν αστραπές πάνω από τα Τάτρας,  
κεραυνοί χτυπούν με λύσσα.

Ας τους σταματήσουμε, **αδερφοί**,  
Αυτοί μόνο θα εξαφανιστούν,  
οι Σλοβάκοι θα ξαναγεννηθούν.

Αυτή η δική μας Σλοβακία  
παρέμενε ως τώρα πολύ νυσταγμένη.  
Όμως **το αστραποβόλημα του κεραυνού**

την ξυπνά  
για να γεννηθεί.

Η Σλοβακία ξεσηκώνεται,  
σπάζει τα δεσμά της.  
Ε, ναι, **αγαπητή οικογένεια**,  
σήμανε η ώρα,  
Η Μητέρα **Δόξα** είναι ζωντανή.

Τα έλατα μεγαλώνουν ακόμα  
στην κατεύθυνση της **κορυφής Κριβάν**.  
Όποιος αισθάνεται σαν Σλοβάκος,  
**ας κρατήσει ένα σπαθί**  
και ας στέκεται ανάμεσά μας.



# ΣΟΥΗΔΙΑ

*Du gamla, Du fria*

*Εσύ αρχαίε, εσύ ελεύθερε, εσύ ορεινέ Βορρά*

*Εσύ ήσυχη, εσύ ευχάριστη ομορφιά!*

*Σε χαιρετώ, πιο όμορφη χώρα στη Γη*

*Τον ήλιο σου, τον ουρανό σου, τα πράσινα λιβάδια σου.*

*Ο θρόνος σου πάνω σε μνήμες από μεγάλες παλιές μέρες*

*Όταν τιμήθηκες, το όνομα σου πέταξε σε όλου τον κόσμο*

*Ξέρω ότι είσαι και θα είσαι αυτό που ήσουν,*

*Ναι, θέλω να ζήσω, θέλω να πεθάνω στον Βορρά.*

*Εγώ πάντα θα υπηρετώ την αγαπημένη μου χώρα,*

*πίστη σε σένα ως το θάνατο θα ορκιστώ,*

*Το δικαίωμά σου θα προστατεύσω με το μυαλό και το χέρι μου,*

*Το λάβαρό σου σηκώνει κατορθώματα.*

*Μαζί με τον Θεό θα παλέψω για το σπίτι και την εστία*

*Για τη Σουηδία, την αγαπημένη πατρίδα.*

*Δεν σε ανταλλάσσω, για τίποτα στον κόσμο*

*Όχι, θέλω να ζήσω, θέλω να πεθάνω στο Βορρά.*

# ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Φίλοι μου, τα αμπέλια έβγαλαν ξανά  
Γλυκό κρασί που ζωντανεύει τις φλέβες μας,

Καθαρίζει τα μάτια και την καρδιά.  
Λιώνει τις έννοιες όλες  
Και ξυπνά την ελπίδα στα θλιμμένα μας στήθη.

Ζήτω όλα τα έθνη που λαχταρούν να  
δουν τη μέρα εκείνη  
Όταν, όπου ο ήλιος λάμψει  
Η διαμάχη θα έχει εξαφανισθεί από τον κόσμο!

Οι άνθρωποι όλοι θα είναι σαν αδέρφια  
Και τα σύνορα δεν θα είναι εχθροί αλλά γείτονες



# ΤΣΕΧΙΑ

Πού είναι το σπίτι μου, πού είναι το σπίτι μου;

Το νερό κελαρύζει μέσ' απ' τα λιβάδια

Τα φύλλα των πεύκων θροϊζουν πάνω απ' τους βράχους

Η άνοιξη ανθίζει και λάμπει πάνω από τα δέντρα

Έναν παράδεισο να δει κανείς πάνω στη γη!

Κι αυτή είναι η όμορφη η χώρα,

η τσέχικη γη, το σπίτι μου,

η τσέχικη γη, το σπίτι μου!

# ***ΦΙΛΑΝΔΙΑ***

Ω! γη μας, Φινλανδία, γενέτειρά μας,  
καθαρός ήχος, εσύ, χρυσή λέξη!  
Δεν υπάρχει κοιλάδα, ούτε λόφος,  
ούτε νερό, ούτε ακτή πιο αγαπημένα,  
από αυτού του βόρειου οίκου,  
την ακριβή γη των πατέρων μας.

Θα υπάρξει καιρός που θα εκραγείς  
σε πλήρες άνθος,  
κατόπιν η αγάπη μας θα παρακινηθεί  
από τη λαμπρή ελπίδα και τη χαρά σου,  
στο τέλος, το τραγούδι σου, πατρίδα μας,  
θα ηχήσει σε ψηλότερο τόνο!



**ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...**



# ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

---

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ**

---

**ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:** ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ/ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ/ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ/ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ/ ΠΑΟΛΑ ΤΑΧΙΡΑΙ

---

---

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:** ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

---

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:** κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ